

Ouderparticipatie

Omdat we samen zoveel meer kunnen bereiken

Ouderparticipatie wordt wel eens een van de peilers van de hedendaagse Freinetschool genoemd. Uit mijn ervaring kan ik dit inderdaad bevestigen. Al klinkt participatie en peiler zo statisch en “zwaar” en vreemd. Eigenlijk is participatie gewoon een ander woord voor deelnemen en samenwerken.

Ik zie participatie eerder als een uitgestoken hand, een uitnodiging én een uitdaging van de school om er samen voor te gaan, ieder op zijn tijd, ieder op zijn manier... Strek jij jouw hand ook uit? Samen een boeiende omgeving creëren waar ons kind op een levendige en speelse manier kan groeien, leren en ervaringen opdoen.

Hoe?

Op klasniveau. Ook al zijn de leerkrachten geweldig, het zijn geen alwetende octopussen. Helpende handen, ogen en oren maken dat de klas verder kan groeien en zijn een grote hulp voor het team. Dit kan door eens mee te zorgen voor vervoer, als begeleidende ouder bij een uitstap, als zwemouder, door eens een demo te geven... Mogelijkheden genoeg. Spreek de leerkracht gerust aan als je zelf een idee of voorstel hebt. Geen paniek als je niet direct een idee hebt, de uitnodigingen komen wel tot bij jou door middel van briefjes of een persoonlijke vraag. De klasouder kan hierin trouwens ook helpen.

Op schoolniveau zijn er vele mogelijkheden. Dit door mee in te springen achter de tap tijdens een schoolfeest of door tijdens een klusdag te tonen dat je toch groene vingers hebt of al is het maar door een leuk idee of voorstel door te sturen... Uitnodigingen hiervoor krijg je wel tijdig. Heb je zin en tijd om meer te doen? Ook dit kan gelukkig. Iedereen is altijd welkom bij de ouderraad of een van zijn werkgroepen. Ook eenmalig eens komen kijken is geen enkel probleem...

Waarom kiezen voor participatie?

Niet om als goedkope hulpjes te werken of om de leerkracht te vervangen. Maar om het gezinsleven en de schoolwerking dichterbij elkaar te brengen. Omdat we weten dat we samen meer kunnen en meer weten. Dat 1+1 meer dan 2 is kan hier dan wél kloppen ;-)

Wie en wat is nu die ouderraad?

Een groep ouders die samen met de school (teamleden en directie) het welzijn van de kinderen en het team willen verbeteren. De ouderraad wil op een gestructureerde manier ouders de mogelijkheid en de plaats geven om mee te participeren. Om mee deel te nemen aan het schoolgebeuren. Alle ouders kunnen en mogen deelnemen in deze groep. Zolang je zoon of dochter hier op school zit ben je dus welkom. Dit kan op een continue basis maar een eenmalig bezoek is geen probleem. De vergadering is open voor iedere ouder, iedereen kan ook agendapunten aanbrengen of tijdens de varia-ronde iets melden/vragen. De ouderraad werkt in alle openheid, de verslagen zijn steeds op te vragen en hangen in de zaal. Zo hoop ik trouwens binnenkort alle verslagen op de website te vinden, (achter een login)

ICT

In deze werkgroep zitten allerlei mensen, van gewone gebruikers tot ervaren mensen in sommige deelgebieden van de enorme ICT-wereld, gaande van websites ontwerpen tot omgaan en werken met ICT. Hun doel is om een ondersteunende rol te spelen voor de leerlingen, het team en de ouders. Ze willen oplossingen zoeken en aanreiken, dit kan zowel software- als hardware-matig. Ook sensibiliseren en inlichten (denk maar aan sociale media) van iedereen (tja, zijn wij als ouders altijd genoeg geïnformeerd?) valt hieronder. Online lesmateriaal en methodes kunnen ook een toegevoegde waarde hebben.

Werkgroep Pedagogiek

Op vraag van het team wil deze werkgroep opvoedkundige ondersteuning geven om het welbevinden van het team en de kinderen te bewerkstelligen. Ook kan deze werkgroep pedagogische infosessies organiseren.

Werkgroep MOS (Milieu Op School)

De beginnende werkgroep MOS wil een milieuzorgsysteem uitwerken op maat van de school. Deze werkgroep zal logischerwijs werken rond omgaan met afval en recyclage. Ook de diertjes en de moestuin willen ze mee ondersteunen. Dit om de kinderen bewuster en vriendelijker te helpen omgaan met onze planeet.

Feestcomité

Het doel van het feestcomité spreekt ook voor zich. Deze groep organiseert en zorgt voor feesten. Zonder lol en plezier kan je het natuurlijk geen feest noemen. Soms willen we tijdens feesten ook winst maken, andere feesten houden we bewust winstvrij en zo dus zeer laagdrempelig. Onze school houdt nu eenmaal van feesten, want zo is er ook plaats en tijd om elkaar beter te leren kennen. Niet alleen voor de ouders wil het feestcomité er zijn, we willen ook het team op verschillende manieren ondersteunen.

De klusgroep

Deze werkgroep helpt de school waar de verschillende diensten van de scholengroep zelf niet toe komen, of waar het team liever sneller een oplossing ziet. Uitnodigingen om op bepaalde klusdagen mee te helpen worden tijdig verspreid.

*Dit is natuurlijk maar een korte samenvatting.
Nog boeiender is de groepen zelf te leren kennen,
mét de mensen die zich daar voor inzetten.
Kijk maar gerust rond, en hopelijk vind je iets waar je op jouw unieke manier
de school mee kan vooruit helpen, en waar jij,
samen met je kind(eren) ook door groeit.
Welkom aan boord!
Bart Vanraes,
papa van Wikke en Lente*